



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1110

22.06.2024 (135)

Michael Kühnen

Η δεύτερη επανάσταση Τόμος II: Το λαϊκό κράτος

Μέρος 7

Οργανωμένη θέληση για ζωή του έθνους και η μόνη πολιτική βούληση του λαού

Και στα τρία επίπεδα της εθνικής και κρατικής ζωής, το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα έχει να εκπληρώσει μια αγωνιστική και μια εκπαιδευτική αποστολή.

Στο πρώτο επίπεδο, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ανάγκη να διεκδικήσουμε πρώτα την εθνικοσοσιαλιστική μας ιδέα μαχητικά στον αγώνα των πιο διαφορετικών κοσμοθεωριών, ιδεολογιών και νοημάτων της προσωπικής και υπερπροσωπικής ζωής. Στην αντιπολίτευση, λοιπόν, οι καλύτεροι, πολυτιμότεροι και πιο πρόθυμοι να θυσιαστούν άνθρωποι του λαού μας συγκεντρώνονται ήδη στις γραμμές του κινήματος:

Οι καλύτεροι Γερμανοί γίνονται εθνικοσοσιαλιστές, οι καλύτεροι εθνικοσοσιαλιστές κομματικά μέλη του NSDAP.

Ο σκοπός του αγώνα μας είναι η εσωτερική και εξωτερική απελευθέρωση του λαού μας, η δημιουργία μιας αληθινής εθνικής κοινότητας και η εκπλήρωση των εθνικών και φυλετικών καθηκόντων του μέλλοντος με απώτερο στόχο έναν νέο

άρειο υψηλό πολιτισμό, ο οποίος θα ανεβάσει τον λευκό άνθρωπο σε ένα υψηλότερο επίπεδο ανθρώπινης ανάπτυξης και τελικά θα δημιουργήσει τον Νέο Άνθρωπο. Αυτός ο στόχος δικαίως κάνει το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα να εμφανίζεται ως η "καθαρή ενσάρκωση της αξίας της φυλής και του προσώπου", όπως το θέτει ο Αδόλφος Χίτλερ στο "Mein Kampf".

Ως εκ τούτου, γνωρίζουμε ότι η κοσμοθεωρία μας είναι ανώτερη από όλες τις ιδεολογίες και τις αιρέσεις και προορίζεται να διαμορφώσει τον κόσμο μας ξανά μια μέρα. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένουμε την επιτυχία. Ακόμη και μια σωστή και φυσική ιδέα δεν κερδίζει απαραίτητα, αλλά πρέπει να αποδείξει τον εαυτό της και να επικρατήσει στον αγώνα με τους αντιπάλους της.

Η εναλλακτική λύση στη νίκη είναι πάντα η καταστροφή. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση επιτυχίας στην ιστορία της ανθρωπότητας- υπάρχει μόνο ο αγώνας ως πατέρας όλων των πραγμάτων. Αυτό, βέβαια, δεν αποτελεί για μας αιτία παραίτησης, αλλά, αντίθετα, το μέγιστο κίνητρο για τη μαχητική μας ζωή. Η μαχητική αποστολή του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος είναι επομένως πρώτα απ' όλα:

"Νικήστε και καταστρέψτε τους εχθρούς της ιδέας μας και βάλτε ένα νέο θεμέλιο της völkisch ζωής!"

Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να παρερμηνεύσουμε αυτή την εντολή να πολεμήσουμε ως πρόσκληση να διαδώσουμε την πίστη μας με "φωτιά και σπαθί", όπως λέγεται, και να χτυπήσουμε τους εχθρούς μας με τη βία. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι είναι επίσης σύντροφοι του λαού. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τους κατανοήσουμε και να τους αντιμετωπίσουμε αναλόγως, ακόμη και αν έχουν παρεκκλίνει.

Μια αληθινή εθνική κοινότητα δεν μπορεί να θεμελιωθεί με εξαναγκασμό και καταπίεση- πρέπει να αναπτυχθεί με την εκούσια συναίνεση του λαού. Έτσι, ο αγώνας μας συμπληρώνεται πάντα με νόημα από την εκπαιδευτική αποστολή του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος.

Πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι ο εθνικοσοσιαλισμός είναι η μόνη ελπίδα για το μέλλον της φυλής και του έθνους - και μια ειλικρινής προσφορά για την εθνική ανασυγκρότηση. Όχι μέσα από υπεροπτικές ομιλίες και θεωρητικές εξηγήσεις, αλλά μέσα από το πρακτικό, βιωμένο παράδειγμα της επαναστατικής εθνικοσοσιαλιστικής αγωνιστικής μας κοινότητας. Μόνο όταν θα έχουμε πείσει το λαό μας με αυτόν τον τρόπο, θα αρχίσει πραγματικά η Δεύτερη Επανάσταση.

Μετά τη νίκη, το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα δεν θα είναι

πλέον απλώς η οργάνωση των πιο πολύτιμων ανθρώπων του εθνικού μας σώματος, αλλά θα εξελιχθεί στην οργανωμένη θέληση για ζωή του έθνους κατ' εξοχήν. Θα εκπληρώσει έτσι στο μέλλον το έργο που στον Μεσαίωνα είχε αναλάβει η Καθολική Εκκλησία - χωρίς όμως, όπως η τελευταία, να επιβάλλει πολύ στενά όρια στο πνεύμα του λαού στο όνομα μιας αβέβαιης ελπίδας για το μέλλον. Θα παραδειγματιστεί, ωστόσο, από την οργανωτική δύναμη και την άνευ όρων αποφασιστικότητα αυτής της εκκλησίας, η οποία άλλωστε ίδρυσε και κυριάρχησε σε μια τάξη που διήρκεσε σχεδόν χίλια χρόνια. Ακόμα και μετά τη νίκη, ο αγώνας και η εκπαίδευση παραμένουν τα κύρια καθήκοντα του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος.

Παρόλο που ο εσωτερικός εχθρός έχει πλέον ηττηθεί και ο λαός είναι προσηλωμένος στη Δεύτερη Επανάσταση, η κοινότητά μας θα κινδυνεύει πάντα από εξωτερικούς εχθρούς με τρόπο που δύσκολα μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Και εσωτερικά, όχι μόνο πρέπει να καταπολεμηθούν οι ατελείωτες επιθέσεις της αντίδρασης, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να πεισθεί εκ νέου ο λαός για την ορθότητα του δρόμου μας.

Ακόμη και το εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό κράτος δεν είναι παράδεισος. Με βάση την παγκόσμια κατάσταση και εξέλιξη, θα πρέπει να πάρει σοβαρά και δραστικά μέτρα από τα οποία οι δημοκράτες, από ανικανότητα και φόβο για την επόμενη ημερομηνία των εκλογών, θα υποχωρήσουν μέχρι που δύσκολα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμα και από εμάς χωρίς βαριές θυσίες για το λαό. Σε τέτοιες καταστάσεις, όπου είναι απαραίτητο να κατευθυνθούν όλες οι δυνάμεις του λαού μας προς την αντιμετώπιση του μέλλοντος, το κόμμα πρέπει να είναι σε θέση να έχει ένα πραγματικά λαϊκό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο - όπως ορίστηκε το 1933 στο νόμο για την ενότητα κόμματος και κράτους - το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα να γίνει και πάλι η μοναδική πολιτική βούληση του λαού και να διεκδικήσει για τον εαυτό του την απόλυτη και συνολική εξουσία στη Γερμανία: Το κόμμα δεν θα επιτρέψει καμία αμφιβολία ή ακόμα και αντίσταση στο μεγάλο έργο της οικοδόμησης του έθνους μας, ή ακόμα και στα θεμέλια του εθνικοσοσιαλιστικού λαϊκού κράτους, και θα προσέχει ώστε το κράτος, η κυβέρνηση, η διοίκηση, η οικονομία και οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ομοιόμορφα προσανατολισμένα και να υπηρετούν το λαό.

Αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με την κομματική δικτατορία - όπως αυτή στον κομμουνιστικό χώρο διακυβέρνησης. Το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα δεν κυβερνά, δεν λαμβάνει ατομικές πολιτικές αποφάσεις, η συμμετοχή σε αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προϋπόθεση για επαγγελματική ή πολιτική ανέλιξη. Παρακολουθεί μόνο τα θεμέλια της πίστης μας, μάχεται κατά των εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών και παραμένει προσηλωμένο στη διαπαιδαγώγηση του λαού

στο πνεύμα της εθνικοσοσιαλιστικής μας κοσμοθεωρίας. Απαιτεί πίστη στο κράτος του γερμανικού λαού, αλλά δεν παρεμβαίνει άσκοπα στην ιδιωτική ζωή του κάθε Volksgenossen.

Η εθνικοσοσιαλιστική αντίληψη για την αποστολή του κόμματος και του κράτους δεν οδηγεί στη δικτατορία -όπως τόσο συχνά όσο και ψευδώς υποστηρίζεται- αλλά οδηγεί στην καταστολή της θεμελιώδους αντιπολίτευσης και στην απαγόρευση όλων των άλλων πολιτικών οργανώσεων. Αυτό είναι σωστό και αναγκαίο, διότι διαφορετικά δεν νοείται μακροπρόθεσμα καμία δεσμευτική τάξη.

Αν εξετάσουμε τα τρία πολιτικά συστήματα τάξης - τον κομμουνισμό, τον φιλελεύθερο καπιταλισμό και τον εθνικοσοσιαλισμό (ο φασισμός θα έπρεπε να συζητηθεί ξεχωριστά εδώ, αλλά αυτό δεν είναι το καθήκον μου) - θα διαπιστώσουμε ότι όλα, χωρίς εξαίρεση, έχουν μια έννοια του "αιρετικού", τον θεωρούν εχθρό, τον διώκουν και τον καθιστούν ακίνδυνο. Αν κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία, θα δούμε ότι κάθε σύστημα εξουσίας, στο παρελθόν και στο παρόν, πολέμησε ανθρώπους που ήταν αντίθετοι με τα θεμέλιά του, ή τουλάχιστον αντιτάχθηκαν αποτελεσματικά σε αυτά, προς το συμφέρον της αυτοσυντήρησής του.

Μόνο τα συστήματα που φέρουν ήδη το μικρόβιο του θανάτου μέσα τους απέχουν μερικές φορές από την καταδίωξη των αντιπάλων τους. Όσο διαφορετικές και αν είναι οι μέθοδοι :

Κατ' αρχήν, η "δίωξη των αιρετικών" αποτελεί βασική προϋπόθεση της κρατικής ύπαρξης - ανεξάρτητα από το αν κάποιος τους αποκαλεί αντεπαναστάτες, αντιφρονούντες, εχθρούς του συντάγματος ή εχθρούς του λαού. Κατά συνέπεια, όσοι τις εκτελούν έχουν πάντα και καλή συνείδηση, με αποτέλεσμα ο υπάλληλος της Γκεστάπο να διαφέρει ελάχιστα από τον άνθρωπο της KGB ή τον πράκτορα της συνταγματικής προστασίας και όλοι μαζί καθόλου από τους ιεροεξεταστές του Μεσαίωνα! Ακόμη και οι δικαστές είναι πάντα οι ίδιοι. Ο δικαστής που με κρατά προφυλακισμένο λόγω των αισθημάτων μου θα μπορούσε αύριο ήδη να καταδικάσει αυτούς που διαπράττουν προδοσία κατά του λαού αυτή τη στιγμή!

Φυσικά, δεν μπορεί κανείς να ικανοποιηθεί με αυτή τη δήλωση - όσο σημαντική και αν είναι. Η νομιμότητα ή η παρανομία της κρατικής δίωξης της αντιπολίτευσης εξαρτάται πάντα από τη νομιμότητα του κυρίαρχου συστήματος: η Καθολική Εκκλησία δικαιολόγησε κάποτε αυτή τη νομιμότητα με το θέλημα του Θεού, ο κομμουνισμός με το ιστορικό καθήκον της εργατικής τάξης, ο φιλελεύθερος καπιταλισμός με τη - χειραγωγημένη - συναίνεση της πλειοψηφίας των ατόμων του σημερινού πληθυσμού.

Είχαμε ήδη αναγνωρίσει ότι όλες αυτές οι δικαιολογίες είναι πολύ εύθραυστες και

ακόμη και απλά ψευδείς, ότι μόνο ο λαός τίθεται υπό αμφισβήτηση ως φορέας του εθνικού αισθήματος της ζωής και, συνεπώς, ως φορέας της νομιμότητας ενός συστήματος διακυβέρνησης. Μόνο ο εθνικοσοσιαλισμός, όμως, θέτει τον λαό στο κέντρο του αγώνα του, όπου εμείς, σε αντίθεση με τους φιλελεύθερους, εννοούμε με τον όρο "λαός" όχι απλώς την κοινότητα όλων των ζώντων Γερμανών, αλλά ολόκληρη την αλυσίδα της ζωής από τους νεκρούς μέχρι τους αγέννητους ακόμα. Η λαϊκή πολιτική περιλαμβάνει πάντα το σεβασμό προς τους προγόνους και την υπεύθυνη μέριμνα για τις μελλοντικές γενιές. Η νομιμότητα ενός συστήματος διακυβέρνησης στηρίζεται αποκλειστικά σε τρεις πυλώνες:

Σεβασμός για το παρελθόν των ανθρώπων και των φυλών
Συναίνεση του πληθυσμού
Ανησυχία για το μέλλον του λαού και της φυλής.

Εάν αγνοηθεί έστω και ένας από αυτούς τους τρεις πυλώνες, το σύστημα χάνει τη νομιμοποίησή του και καθίσταται παράνομο. Συνεπώς, δεν έχει επίσης το ηθικό δικαίωμα να καταδιώκει τους εχθρούς του, κάτι που φυσικά ποτέ δεν το εμπόδισε να το κάνει ούτως ή άλλως. Υπό αυτό το πρίσμα, ας ξαναδούμε τις τρεις εναλλακτικές λύσεις:

Ο κομμουνισμός έχει μια ιδεαλιστική άποψη για το μέλλον και μια -τουλάχιστον στα δικά μου μάτια- σωστή κατανόηση του παρελθόντος, αλλά ποτέ και πουθενά ο κομμουνισμός δεν μπόρεσε ποτέ να κερδίσει τη συναίνεση του λαού σε ελεύθερες εκλογές.

Στις χώρες της Δύσης, ο φιλελευθερισμός κατάφερε να εξαπατήσει προς το παρόν την πλειοψηφία του πληθυσμού και να την κάνει να ανεχθεί το σύστημα. Αλλά αυτή η επιτυχία ήταν δυνατή μόνο επειδή οι δημοκράτες στηρίχθηκαν ασυγκράτητα και αποκλειστικά στα κατώτερα ένστικτα του ανθρώπου, και μάλιστα τα ενίσχυσαν και τα εξιδανίκευσαν: Τον φθόνο, την κτητικότητα και τον αγάλινωτο εγωισμό!

Με αυτόν τον τρόπο αρνούνται την ιδεαλιστική παράδοση του λαού μας και της φυλής μας:

Αποκόπτονται από κάθε σύνδεση με την πηγή της δύναμης της völkisch ιστορίας. Πρόδωσαν και βεβήλωσαν όλα όσα το παρελθόν μας παρέδωσε ως κληρονομιά που πρέπει να κρατάμε στα πιστά μας χέρια. Ο υλισμός, ο οποίος έγινε η βάση για την έγκριση τόσων πολλών Volksgenossen, καταστρέφει επίσης κάθε ελπίδα για το μέλλον και οι τυφλές τυχαίες αποφάσεις των αποφάσεων της πλειοψηφίας ή οι οδηγίες των υπερεθνικών δυνάμεων έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στις ευκαιρίες ζωής των μελλοντικών γενεών.

Ο εθνικοσοσιαλισμός και το κόμμα του, ως ο μόνος νόμιμος φορέας της θέλησης

του λαού μας, μπορεί επομένως, με τη συνείδηση της νομιμότητάς του, να δηλώνει ήρεμα και με αυτοπεποίθηση ότι θα καταστείλει κάθε θεμελιώδη αντιπολίτευση και θα πολεμήσει τους εχθρούς του λαού:

Εμείς οι εθνικοσοσιαλιστές δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από όλα τα άλλα συστήματα που εξακολουθούν να είναι ικανά να επιθυμούν την αυτοσυντήρηση. Αλλά οι ενέργειές μας είναι νόμιμες και κατάλληλες, επειδή το Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος είναι νόμιμο και είναι δεσμευμένο απέναντι σε ολόκληρο τον γερμανικό λαό στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον.

Ωστόσο, και αυτό δεν είναι ένα "πυρ κατά βούληση" σε όλους τους διαφωνούντες. Το Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος δεν θα αναγκάσει κανέναν να σκέφτεται όπως εμείς. Θα διασφαλίσει μόνο ότι δεν θα υπάρχει οργανωμένη, θεμελιώδης αντιπολίτευση.

Από την άλλη πλευρά, είναι το εκπαιδευτικό καθήκον του κόμματος να πείσει ακόμα και τον ιδεολογικό αντίπαλο ότι κάνει λάθος. Αλλά μπορεί κανείς να πείσει μόνο μέσα από το υποδειγματικό παράδειγμα της δικής του ζωής και μεταφέροντας την αξία της εθνικής και ιδεολογικής μας κοινότητας - και όχι με ένα τουφέκι στο χέρι!

Η ελίτ

Το κράτος είναι όργανο του έθνους, το οποίο οργανώνεται σε αυτό για να μπορεί να δρα. Επομένως, είναι υποταγμένο στο έθνος και έχει να εκπληρώσει ένα υπηρετικό καθήκον. Το κράτος δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένας οργανισμός που παρέχει τα μέσα εξουσίας για την εκπλήρωση του αιώνιου ιστορικού καθήκοντος του λαού μας και έτσι για την επίτευξη των στόχων της εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας - πρώτο επίπεδο - να καταστεί δυνατή η επίλυση των μελλοντικών προβλημάτων μιας ιδιαίτερα ανεπτυγμένης βιομηχανικής κοινωνίας μέσω της υπεύθυνης κυβερνητικής δραστηριότητας - δεύτερο επίπεδο - και να ενσωματωθεί αρμονικά η ζωή του μεμονωμένου πολίτη στη δομή του έθνους μέσω της βασικής εταιρικής δομής του - τρίτο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το εθνικοσοσιαλιστικό Volksstaat περιλαμβάνει όλα τα ρεύματα, τις οργανώσεις και τις υποδιαρέσεις της völkisch ζωής και τα ευθυγραμμίζει ομοιόμορφα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτή είναι η κατευθυντήρια αρχή του εταιρικά οργανωμένου κράτους.

Κάθε κράτος χρειάζεται μια άρχουσα τάξη. Πολύ συχνά, ωστόσο, οι ηγέτες αυτοί αδιαφορούν για τη λειτουργία τους ως υπηρέτες. Τότε ενδιαφέρονται μόνο για τη διατήρηση της δικής τους θέσης εξουσίας, ανεξάρτητα από τα συμφέροντα του λαού. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι σε όλα τα συστήματα της Δύσης και της Ανατολής δεν είναι η απόδοση που μετράει, αλλά η ένταξη σε μια εγκλωβισμένη, προνομιούχα κοινωνική τάξη ή η κομματική ένταξη και η ιδεολογική ορθοδοξία.

Οι άρχουσες τάξεις των σημερινών συστημάτων είναι, χωρίς εξαίρεση, κλίκες που έχουν στο μυαλό τους μόνο τη δική τους ευημερία και τις περισσότερες φορές δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, ούτε επαγγελματικά ούτε πνευματικά. Το τρίτο εμπόδιο είναι οι οστεοποιημένες δομές που εξασφαλίζουν ότι τα προβλήματα δεν επιλύονται, αλλά μάλλον παρακάμπτονται με την ελπίδα ότι θα εξαφανιστούν από μόνα τους, αρκεί κανείς να μιλάει γι' αυτά για αρκετή ώρα και να τα καλύπτει με τις μαγικές φόρμουλες της "ελεύθερης δημοκρατικής βασικής τάξης" ή της "δικτατορίας του προλεταριάτου".

Επειδή όμως ούτε η "οικονομική ανάπτυξη" ούτε η "αδυσώπητη πορεία προς τον κομμουνισμό" σημειώνουν αξιοσημείωτες επιτυχίες, οι θαυματουργοί θεραπευτές και των δύο στρατοπέδων στέκονται μάλλον ανόητοι και αβοήθητοι μπροστά στα θραύσματα των πολιτικών τους και ασχολούνται όλο και περισσότερο με το μόνο πράγμα για το οποίο γνωρίζουν κάτι: τη διατήρηση της εξουσίας τους. Είναι καιρός να στείλουμε αυτές τις ηγετικές κλίκες στην έρημο και να τις αντικαταστήσουμε με μια πραγματική ελίτ.



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHEIT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUGEMEINSCHAFT

Number 128 Copyright © 1979 26 April 2017 2306

Der Kampf geht weiter !

Seit lang Jahren nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung verboten und es ist in der Bundesrepublik und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene?

„Militarismus und Faschismus, Verdrängung und Verdrängung haben nicht auseinander, die Kräfte der gesamten Welt werden hoch gehalten. Führer Adolf Hitler ist erloschen.“

Alle Nationalsozialisten sind weiterhin erlaubte Völker und Staatsangehörige, sodass Schüler an Schulen im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker. Die Bewegung ist zwar verboten geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Die verschiedenen Gruppen ist aber nicht, die Volkstugend - gegen alle weißen Völker (V-) zu kämpfen, keine Bildung und Erziehung, Überforderung und Konzentration.

„Ich „legal“ oder „illegal“, als im Wahlkampf oder im Brandanschlag, als im Propagandakampagnen, bewaffnet oder auf einem Schiffsfeld, andere Art, jeder Nationalsozialist ist seine Pflicht!“

Hell Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλατε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικτύπο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπέρλεϊ της Αντράχτσντρετς (www.proustingthecanvases.com/ truth.htm). Έργα φέρουν στις 21 σελίδες τόμο, και έχω πολλά να πω για αυτό. Η μέλιτη του II Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απλό και απροσδόκητο πληροφόρηση για ένα πρόγραμμα και βίντεο, αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τραγουδήσουν. Αποσπασμένα λίγο σαν να είσαι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόν. Ένα παρόν που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) Copyright © 1979 April 26, 2017 2326

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware citizens and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and race-mixing.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hell Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!